

Kwartaalblad van de
Nederlandse Mahjong Bond

Jaargang 9 nummer 4

December 2012

mahjong magazine

MET WK IN CHINA



ZIJN ALLE BALLEEN OPGEHANGEN?

3 Rondom de bestuurstafel **4** Aimi en de Mahjongers **5** Toernooi-agenda/Scheidsrechterscursus **6** Mahjongen in Duitsland **8** Door de ogen van een Newbie **9** Oranda Sai-kou **11** 4e Achterhoekse Riichi Toernooi **12** Riichi op de Animee-beurs **13** Mahjongen met Mai Hatsune **18** Veel wong voor Piet... **19** Skôn Spel Recreanten 2012 **20** Daja & 13 Wezen Toernooi **21** In-schrijven voor... **23** WK in China

mahjongshop
DOT1

Mahjong games & accessoires



Kunststof spellen
 Been/bamboe spellen
 Riichi
 Mahjong Reisspellen
 Accessoires
 Denkspellen
 Mahjong armbanden
 Hangers Ildikó Hargitai
 Links

Welkom bij Mahjongshop Dot1

Mahjong is een van de oudste spellen ter wereld maar geniet de laatste jaren een toenemende populariteit. Oorspronkelijk werd het spel alleen in China gespeeld, maar inmiddels heeft het ook Europa veroverd. In deze winkel vind u met name Mahjongspellen en accessoires.

Het artikelaanbod wordt regelmatig uitgebreid, levering vanuit voorraad binnen 3-5 werkdagen.

Bestel uw mahjong games & accessoires bij

<http://www.mahjongshopdot1.nl/index.html>

Beste mahjongvrienden, een mooie afsluiting van het mahjongjaar 2012. In de laatste maanden van dit jaar zagen we 2 MCR toernooien met meer dan 80 tot 100 deelnemers (recreant en competitie), 2 Riichi toernooien met deelname uit binnen- en buitenland en een gezellig Brabants toernooi voor recreanten. Dit toont maar weer aan dat mahjong veel mensen op de been brengt.

Acht Nederlanders reisden in oktober af naar Chongqing in China om daar deel te nemen aan het Wereldkampioenschap MCR en kwamen terug met vele prijzen en verhalen. Het is goed om te zien dat Nederlandse spelers met de internationale top kunnen meedoen. Meer hierover verderop in dit magazine.

In november slaagden 16 spelers voor een scheidsrechterscursus. Dat is niet alleen mooi omdat er hierdoor een groot aantal spelers zijn die als scheidsrechter kunnen optreden in toernooien. Maar we hopen daarnaast dat deze mensen ook in hun clubs uitleg geven over de spelregels, zodat uiteindelijk iedereen de regels beter gaat kennen en toepassen. Dat voorkomt uiteindelijk discussies aan de speeltafel, zodat we daar kunnen doen waar we voor kwamen, namelijk ontspannen een spelletje spelen.

Bijzonder inspirerend vond ik zelf de bezoeken aan alle mahjongclubs in Nederland, die de bestuursleden van de Nederlandse Mahjongbond in de afgelopen maanden hebben afgelegd. Hier zie je in zijn puurste vorm waar het bij mahjong uiteindelijk om gaat: gezellig met vrienden en bekenden een spelletje spelen. Het plezier staat voorop, resultaten komen later. Maar ook de betrokkenheid van de leden met elkaar en het enthousiasme voor het spel. Het bestuur heeft tijdens deze bezoeken in ieder geval een goed beeld gekregen van

wat er leeft in de clubs. Genoeg om samen met jullie mee aan de slag te gaan.

Tussen kerst en nieuwjaar spelen we nog het bondstoernooi. Een beetje op een ongelukkige datum, maar de beschikbaarheid van de zaal in NDC 'De Hommel' maakte dit helaas noodzakelijk. Traditioneel is er een loterij en de uitreiking van de prijs voor de meest succesvolle speler van het jaar. En om van de nood een deugd te maken staan er misschien wel olieballen op het menu!

Volgend jaar wordt weer een spannend jaar. Vooral voor de Riichi-spelers, met een Europees Kampioenschap in september in Bad Vöslau, Oostenrijk. Maar ook voor de MCR spelers wordt het spannend, tenmin-

ste, als ze mee willen doen aan het Europees Kampioenschap in 2014 in Straatsburg, Frankrijk. De kwalificatie hiervoor start al op 12 januari bij het Kongroverstoernooi in Amsterdam. En het Nederlands Kampioenschap voor Recreanten staat al weer gepland op 16 februari 2013, tijdens het Valentijnsstoernooi bij Bamboe Acht in Heemstede.

In februari volgt dan nog de Algemene Ledenvergadering. Naast de forme-

le agendapunten, zoals het financieel verslag, de begroting en bestuurswisseling is dat een uitgelezen moment om samen stappen te zetten om mahjong in Nederland zich te laten ontwikkelen in een door ons allen gewenste richting. Welke die richting is wordt niet bepaald door het bestuur van de bond, maar bepalen de leden, via de ALV. Heb je ideeën hiervoor, bespreek deze eens met jou clubvertegenwoordiger, of stuur ze direct aan mij (voorzitter@mahjongbond.org).

Ik wens jullie allemaal prettige feestdagen en veel spelplezier in het nieuwe jaar.

Anton Kösters
voorzitter Nederlandse Mahjongbond





MDAT TIJDENS DE zomer het clubgebeuren stil ligt hadden Ieneke Marsidi en Anneke Keyl, beide lid van de Negen Poorten, een klein toernooi bedacht: Keylien's Mahjong zomertoer.

Ieneke woont op een rustiek boerderijtje in de Meern samen met haar man Tom, diverse kippen, lege stallen en een nieuwe hond!

Die heet Aimi en is van het Japanse Akita ras, een leuke al flinke pup. Ze is al aardig sociaal en met 16 mahjongers op bezoek nog socialer en nieuwsgieriger wordend.

De hele week voorafgaand aan de 25e augustus was het prachtig weer en voor die zaterdag waren wind en buien voorspeld. Omdat het op het erf plaats zou vinden, 4 tafels immers in een kamer wordt wel erg krap, hadden Ieneke en haar man de avond voorafgaand de kleine stal, waarachter de kippen vrolijk kakelden, een eind vrij gemaakt.

Drie tafels konden binnen staan en één buiten onder de partytent. Gelukkig waren er maar twee buien en werd de vierde tafel alrap binnen in de stal gezet.

Tijdens de regen zaten we tijdelijk kortjes bij dichtjes. Later weer luchtig naar buiten. Aimi stond aan iedereen eens te snuffelen en om als

THÉRÈSE MEIJER

BERT/MICHEL

pup volwassen te worden moet je toch ook veel slapen en daar lag ze weer te dromen.

Leuke mahjonghandsen werden er gemaakt, vooral met 9 punten uitgaan als een ander 3 grote draken claimt en daarbij sportief op zijn neus keek.

Vele keren heb ik mahjong gespeeld in allerlei settingen maar nog nooit zo leuk in een stal met allerlei gekakel en buiten op een erf omringd door een boomgaard.

Anneke en Ieneke hadden een heerlijk wijntje en loempiaatjes. Typisch Ieneke met haar Indonesische inslag. Ieneke zelf werd 2e, Gianna was heel blij met haar 3e plaats en met de grootste zwarte kraanvogel ging Bert Claessen er vandoor.

De dag werd besloten met een verrassende Vietnamese maaltijd in de stal, waar we zittend in een kring heerlijk van hebben genoten!

Zo zie je maar, in zalen, huiskamers, tuinhuisjes en op een boerenerf kun je ongedwongen mahjong spelen.

Wij waren voldaan en Aimi, de pup, had heel veel kraambezoek gehad. ■

“

Die heet Aimi en
is van het
Japanse Akita ras,
een leuke al
flinke pup.

”



Datum	Naam	Plaats	Soort
29 december	Bondstoernooi NDC Den Hommel, Kennedylaan 9	Utrecht	MCR/NTS/RR/HK
12 januari	Kongroverstoernooi Boko denksportcentrum, Kraakstraat 42 <i>Inschrijving inmiddels open, zie pagina 22</i>	Zaandam	MCR
16 februari	5e Valentijnstoernooi, Competitie en Nederlands Kampioenschap Recreanten College Hageveld, Hageveld 15, 2102 LM <i>Inschrijving inmiddels open, zie pagina 21</i>	Heemstede	MCR
23 maart	De REUS van Rotterdam MERS 1 LCC Zevenkamp, Ambachtsplein 141, <i>zie pagina 22</i>	Rotterdam	MCR
13/14 april	Kersenbloesemtoernooi, Sakurai Taikai MERS 2 Herberg de Gouden Leeuw, Hoogstraat 64 <i>Inschrijving inmiddels open, zie pagina 22</i>	Berlicum	RR

SCHEIDSRECHTERSCURSUS



Op 17 november is de scheidsrechterscursus gehouden. De cursus werd gegeven door Paula, ze is EMA-gecertificeerd scheidsrechter en de cursus mag alleen door gecertificeerde scheidsrechters worden gegeven. Eerdere cursussen zijn altijd door de Denen gegeven. Voor Paula was het de eerste keer en ze heeft het prima uitgelegd. Er waren 17 deelnemers, heel fijn dat er zo'n grote opkomst was. Iedereen

had het huiswerk goed voorbereid, dat bleek wel uit de vragen en discussies tijdens de cursus.

De rol van de scheidsrechter is om "onzichtbaar" aanwezig te zijn en alleen op te treden indien nodig, uitgangspunt is dat de spelers problemen zelf oplossen. De regels en de scheidsrechter zijn er als vangnet waar nodig.

De cursus werd afgesloten met een test en deze was best pittig. Er moesten 25 vragen worden beantwoord en er moesten er minimaal 17 goed zijn. Uiteindelijk zijn er 16 deelnemers geslaagd!! Voor komende toernooien is het dus een stuk gemakkelijker om een scheidsrechter te vinden en komt dit niet steeds op dezelfde mensen neer. Daarnaast denk ik dat het ook goed is voor het Mahjong in Nederland omdat de scheidsrechters op hun club de regels ook aan andere kunnen toelichten.

De geslaagden ontvangen binnenkort hun officiële certificaat. Het was een leerzame en nuttige dag.

De geslaagden:

Ans	Hoogland
Gert Jan	Davies
Anneke	Keyl
Désirée	Heemskerk
Martha	Pasterkamp
John	Kuijpers
Els	Kuijpers
Dimphy van	Grinsven
Eric van	Balkum
Gerda van	Oorschot
Eveline	Broers
Gert van der	Vegt
Marian	Peerdeman
Bert	Claessen
Janco	Onnink
Neil	Corné

Janco



MAHJONGEN IN DUITSLAND

HET GERMAN MAHJONG OPEN vond dit jaar plaats in Dortmund en wel op 1 en 2 september. De speellocatie was het Jugendgästehaus Adolph Kolping in het centrum van Dortmund met verschillende hotels en een groot winkelcentrum op loopafstand.

De meeste buitenlandse/Nederlandse spelers druppelden op vrijdag de stad binnen en gingen de omgeving alvast verkennen, waarbij ze ongetwijfeld andere spelers tegenkwamen en afspraken maakten om samen te gaan dineren en vooral om daarna een gezellig potje te spelen, om alvast warm te draaien voor de volgende dag. Wij hebben – op aanraden van een kennis – heerlijk gegeten bij “Wenkers am Markt”.

We kregen een mooi plekje op de eerste verdieping toegewezen waar we een mooi uitzicht hadden over de bar en het restaurant beneden. We hebben heerlijk gegeten en zijn niet al te laat richting ons hotel gegaan om daar te ontdekken dat de burens een party hadden (dit is niet de eerste keer dat ons dit gebeurt in Duitsland). Afijn, veel later dan gepland en met oordopjes in, zijn we toch in slaap gevallen en hebben we verder een rustige nacht gehad. Op zaterdag kon je je tussen 09:00 en 09:30 uur inschrijven en de eerste ronde begon om 09:45 uur. De

 **PAULA RIJNDERS**

 **MICHAEL ZAHRADNIK**

thee- maar vooral de koffieleuters onder ons moesten een enorme teleurstelling verwerken: er was geen thee en/of koffie beschikbaar. Ook in de pauze na de eerste ronde was er alleen fris te verkrijgen. Gelukkig werd er gehoor gegeven aan onze klacht en vanaf de tweede pauze stonden er potten koffie en thee klaar voor degenen onder ons die aan wat sterkers toe waren.

De welbekende zoete lekkernijen als tussendoortje die wij inmiddels zo gewend waren van eerdere Duitse toernooien, ontbraken en waren vervangen door veel lijnvriendelijker stukken vers fruit. Al met al was er in de pauzes voldoende te snacken en te drinken.

Meteen al na de eerste ronde, om 11:45 uur werd de lunch geserveerd. Over het eten kunnen we niet zoveel zeggen: wij zijn niet van de warme hap tussen de middag en zeker niet zo kort op het ontbijt, dus togen we het centrum in op zoek naar een bakker om lekker belegde broodjes te kopen om die te nuttigen tijdens de tweede pauze.

“

...om alvast
warm te draaien
voor de
volgende dag.

”

Na de vierde en laatste ronde van die dag, zijn we de overdekte Thier Galerie ingegaan, waar een mooi “Food Plaza” op de bovenste verdieping een keur aan





MAHJONGEN IN DUITSLAND

► eetmogelijkheden bood. Italiaans gekozen – veel en lekker voor weinig – en we hebben dit daarna “stijlvol” afgerond met een lekkere koffie bij Starbucks.

Op zondag moesten we nog vroeger beginnen (om 8:45 uur) en dus waren we lekker vroeg op en konden in alle rust en stilte van een ruim gesorteerd ontbijt genieten. Tot vooral Robert's vreugde was er nu wel koffie in overvloed. De derde ronde van die dag, of beter gezegd de zevende en laatste ronde van het toernooi, was om 16:05 uur afgelopen. Omdat Robert na 2 dagen (relatief) stil zitten aan het eind van zijn Latijn was – de naweën van zijn fietsavonturen – zijn wij meteen daarna naar huis gereden en hebben de prijsuitreiking niet afgewacht.

Nederland heeft het niet zo goed gedaan als het jaar daarvoor, toen ze met acht in de top 10, de eerste, tweede én derde plaats opeisten, maar de nummer één van verleden jaar, Robert dus, bleek wel weer als beste Nederlander geëindigd (12e).

Dit jaar was het de beurt aan Frankrijk om de hoofdrol in het toernooi en de eindklassering voor zich op te eisen: Annabel de Domenico, Joël Ratsimandresy en Benoit Messi-Fouda waren de besten. Na een paar keer op rij de beste (Duitser) te zijn geweest, moest Nadine König deze keer de titel aan Heike Schäfer – die 5e werd – laten.

Er waren acht nationaliteiten vertegenwoordigd: België, Denemarken, Duitsland uiteraard, Frankrijk, Italië, Ne-



derland, Portugal en Rusland. Hoewel er een aantal spelers waren die geen woord Engels spraken, konden we elkaar toch verstaan middels gebarentaal.

De organisatie heeft goed haar best gedaan om een geschikte accommodatie te vinden; de zaal was ruim, goed verlicht en rustig. Hoewel we aan de straatkant zaten, kwam er vrijwel geen geluid van buiten naar binnen.

Er werd gemoedelijk en sportief gespeeld en we kunnen terugkijken op een mooi en gezellig German Mahjong Open 2012.



GRILLIGE RANGLIJSTEN

LAATSTE NIEUWS!!!

Elk jaar zijn er een aantal toernooien met winnaars en verliezers. Dit is natuurlijk voer voor de mensen die graag statistieken bijhouden. Bij de NMB is er de ranglijst voor de MCR en Riichi toernooien, elk met een heel verschillende puntentelling.

Maar als je al op de MCR ranglijst bovenaan staat en op de Riichi ranglijst op de 4e plaats en je trekt dan ook nog loopnummer 1 bij binnenkomst op het laatste Riichi toernooi, dan moet je wel op de eerste plaats eindigen.

Janco, van harte gefeliciteerd.

De redactie.





P DE EERSTE DAG VAN Open Monumentendag maakte Nederland gebruik van de openstelling van bijzondere buitenplaatsen of lag in Bloemendaal op het strand. Vierentachtig mensen kozen er vrijwillig voor de laatste zonovergoten zomerdag binnenshuis door te brengen door deel te nemen aan het jaarlijkse Negen Poorten Toernooi.

Ik speelde op dat moment acht maanden mahjong en had pas één vriendschappelijk toernooi meegemaakt: het Lustrumtoernooi van De Oase eind juni. Het Negen Poorten Toernooi was dus een prima gelegenheid de sfeer van het toernooispelen op te snuiven en me te meten met andere recreanten.

Hoewel ik bijna een half uur vóór aanvang in het Cals College arriveerde, bleek dat ik één van de laatsten was die een loopbriefje haalde. Om me heen leek een familiedag gaande, iedereen was druk in gesprek met elkaar. Kent iedereen iedereen in het mahjong-wereldje?

Direct als ik ben en altijd op zoek naar speeltips, stapte ik op Ans af. Even uit het veld geslagen, omdat een haar onbekend persoon haar aan sprak bij haar voornaam, gaf ze me wat goede raad mee (nog bedankt, Ans!).

NICOLE HAASBROEK

JAAP GROEZE

Enigszins nerveus zocht ik mijn eerste tafel op. Terwijl de scheidsrechter vlug een paar dobbelstenen aanleverde, probeerde ik mijn tegenstanders in te schatten. Als je weinig mensen uit het mahjong-circuit kent, blijft het gokken. Een iets ouder persoon zou een oude rot in het vak kunnen zijn, een jonge vent een beginneling. Voordat ik een

plan de campagne had bedacht, gooide ik het eerste spel iemand een mahjong aan. Daarna was ik bij de les en won met een paar punten verschil de tafel. Er viel wat spanning van me af.

Voordat de tweede ronde begon, maakte ik gebruik van de aangeboden lunch. Terwijl ik met mijn broodje eiersalade en beker melk een plek probeerde te veroveren op het buitenplaatsje, hoorde ik overal hetzelfde gespreksonderwerp: "Hoeveel heb jij gescoord?"

Toen ik een blik wierp op de tussentijdse score, bleek ik tot mijn verbazing op dat moment nummer drie van de recreanten te zijn. Opnieuw verbazing toen bleek dat ik de tweede ronde met

de nummer één en twee aan tafel zou zitten. Gerustgesteld door het feit dat ik deze spelers al een beetje

“

Waarom hebben
steeds dezelfde
mensen een
selfpick?

”



Top 3 recreanten: (3) Riet Wedda, (1) Ada Swinkels en (2) Gerard van der Bie



Top 3 competitie: (3) Eveline Broers NL, (1) Michel van Damme B en (2) Chris Redmond ENG



DOOR DE OGEN VAN EEN NEWBIE

► kende, begon ik opgewekt aan het spel. Snel sloeg mijn stemming om.

“Waarom hebben steeds dezelfde mensen een self-pick?”, ging er door me heen toen Riet voor de zoveelste keer “Hu!” riep en triomfantelijk haar laatste benodigde steen hoog in de lucht hield. Diegene die daarover een filosofie heeft, mag me mailen. Met moeite bemachtigde ik één tafelpunt.

Na de slachting in ronde twee, kwam ik de volgende ronde eindelijk in mijn ritme. Iedereen speelde lekker rap en hoewel ik weinig scoorde, had ik voor het eerst die dag echt plezier in het spel. Jammer genoeg was er wat wrijving aangaande het puntentellen en het wel of niet helpen. Hoewel het in theorie duidelijk is, pakt de realiteit op tafel anders uit en worden sommige spelers wel en andere juist niet geholpen bij het tellen. Ik merkte op dat dit ook bij andere spelers wat mopperen veroorzaakte.

Aan mijn laatste tafel hing een gespannen sfeer. Ik probeerde met een paar luchtige opmerkingen het ijs te breken, maar dat lukte nauwelijks. Het bijhouden van de score ging een paar keer fout en ik vroeg me af

waarom ik dat niet op me had genomen (de vorige drie rondes was ik altijd diegene met de scorelijst). Er werd gezocht en gekreund. Ten opzichte van de vorige tafel werd er op halve snelheid gespeeld. Ik raakte gefrustreerd en nam risico's die ik normaliter niet neem. Het resultaat van nul tafelpunten was het trieste gevolg.

Ik kon niet snel genoeg weglopen van tafel toen de negentig minuten speeltijd voorbij waren. Even wat npraten met Trees en Anneke en het was tijd voor de prijsuitreiking.

Michel van Damme nam bij de competitiespelers de hoofdprijs mee naar huis, Ada Swinkels was haar mede-recreanten te slim af. Mijn eigen club De Oase werd op de kaart gezet door Riet Wedda die derde werd bij de recreanten.

Toen ik op de fiets naar huis reed, dacht ik aan de poedelprijs voor competitiespelers. Het is dat ik niet bijgelovig ben, anders zou ik denken dat Trees een vooruitziende blik had toen ze eerder die dag opmerkte dat zo'n kleine groene vogel perfect in haar interieur zou passen. Zou Cees ons gesprek hebben gehoord?

■

ORANDA SAI-KOU

MIJN EERSTE RIICHI toernooi. In het weekend van 29 en 30 september 2012 werd het Nederlands Kampioenschap Riichi georganiseerd en omdat ik voor de eerste keer mee doe werd mij ge-

 **SONJA MEULENDIJK**

 **JAAP GROEZE**

vraagd om er een klein verslagje van te schrijven. Nu werd me dat gevraagd door Dimphy en door Ans



Welke tips heeft het thuisfront?



Is dit nu een Yakuman? ►

- ▶ Hoogland en omdat de laatste mij in de 4e ronde de winnende steen had gegooid en ik de ronde won kon ik natuurlijk geen nee meer zeggen.

Het is maandagavond 24 september en de telefoon gaat, het is Dimphy met de vraag of ik het komende weekend zin had om een mahjongtoernooi mee te doen. Nu was het antwoord natuurlijk ja want voor het spelletje mahjong maak je gewoon tijd. Later, kwam er meteen achteraan, dat het om een riichi toernooi ging. Nu hadden we vorig jaar wel een paar keer riichi gespeeld op een clubavond, maar dat was al lang geleden, dus op dinsdagavond het riichispel op tafel en oefenen. De puntenkaart mee naar huis en de rest van de week maar leren.

Dan is het al heel vlug zaterdag en ik rij met Dimphy mee naar Utrecht. Daar was het inschrijven, koffie drinken en dan is het al heel vlug tijd om riichi te spelen.

De eerste ronde begon en ik was best een beetje nerveus. Ik had wel een paar keer mahjong gemaakt maar zoals elke beginneling zijn dat mahjongs met heel weinig verdubbelingen en weinig

minipunten. Deze ronde werd ik 3e met -7900 punten. Niet slecht dacht ik nog.

De 2e, 3e en 4e ronde won ik zowaar en je hoorde aan elke tafel, dat zal wel beginners geluk zijn. Ik stond op de 3e plaats. Ik wist niet wat me overkwam.

In de 5e ronde werd ik weer met beide benen op de grond gezet want ik eindigde met -51.200 punten, dus op het einde van dag 1 stond ik op de 8e plaats. Lang niet gek voor een beginneling.

Dag 2 ging verder zoals ik een dag eerder geëindigd was. Veel minpunten gemaakt, zodat ik aan het einde van de dag toch nog op de 26e plaats eindigde.

De uitslag van het weekend was: 1e Janco Onnink, 2e Martin Lester en 3e Martin Rep, alle drie van harte gefeliciteerd.

Verder wil ik iedereen bedanken voor de goede adviezen die ik dit weekend gehad heb.

Al met al was het een superleuk toernooi, goed georganiseerd,

veel geleerd en jullie zien me vast nog wel een keer verschijnen.

“

...en ik de ronde
won kon ik
natuurlijk geen nee
meer zeggen.

”



De top 3, Martin Rep (3), Janco Onnink (1) en Martin Lester (2)



Van 'oud' naar nieuw

IN HET WEEKEND VOOR Sinterklaas werd het 4e Roode Vijventoernooi gespeeld.

Om in stijl te blijven mochten de deelnemers een Sinterklaasfiguur of iets dergelijks pakken want daar stond hun deelnemersnummers op.

Niet onvermeld mag blijven dat het de nodige hoofdbrekers kostte om beide dagen sluitend te krijgen na en aantal afzeggingen en onze dank gaat dan ook uit naar een aantal spelers die zich zo flexibel opstelden en waar de voorzitter ook z'n steentje aan bij droeg.

Op de eerste dag bezochten een aantal personen voor het eerst een Riichi toernooi en dat maakte het wel extra spannend voor deze spelers. Er was uiteraard weer een extra prijs te verdienen voor elke geldige mahjong waarin de drie RODE VIJVEN in opgenomen waren, op zaterdag was alleen Ilka uit Duitsland de gelukkige. Later op de middag de traditionele rookworst op tafel en dat ging snel op.

De eerste dag had een spannend verloop en na de derde ronde kon het voor een aantal spelers nog alle kanten op gaan, maar uiteindelijk zag het klassement op het eind van de dag er zo uit:

ANS HOOGLAND

COR HOOGLAND

- 1 - Ad van der Linden
- 2 - Sohana Ma Prem
- 3 - Yvonne van der Heide
- 4 - Harry Kal

Aan een poedelprijs wordt niet gedaan bij de Roode Vijven maar wel voor de vierde plek. Een gezellige dag en veel tevreden gezichten.

Op de tweede dag was het gelukkig iets warmer in de zaal. Nu ging het om de EMA-punten en kwalificatie voor het Riichi toernooi in 2013 te Bad Vöslau. Ook hier een spannend verloop van de dag maar de vier beste van de zondag waren;

- 1 - Axel Eschenburg
- 2 - Eveline Broers
- 3 - Lois Morales
- 4 - Janco Onnink

De beker voor de degene die het beste had gescoord over de beide dagen ging naar Lois Morales, zij was op zaterdag 7e en op zondag 3e, met een totaal aantal van 247200 punten.

Als extra had de organisatie bedacht om voor het volgend jaar de beide 1e prijswinnaars een vrijkaart te geven. Volgend jaar is n.l. het eerste lustrumjaar van de Roode Vijven. Waarschijnlijk is dat de laatste keer dat we het toernooi in 2 aparte delen organiseren..

Foto's 2e dag ►

“
...en waar de
voorzitter ook
z'n steentje aan
bij droeg.”



Een trotse Ad neemt zijn 1e dag prijs in ontvangst



De top 3 van de eerste dag

RIICHI OP DE ANIMEE-BEURS

VANDAAG (27-10-2012) WERD een bijzondere Furitenstrijd gestreden, locatie de Animee-beurs in Utrecht.

De bond had een uitnodiging ontvangen om daar met 1 of meerdere tafels de boel op te leuken en wat demonstraties te geven.

Vrijwilligers waren Janine, Ans, Bert en Cor.

Wij hadden ook onze Washizu-tafel meegenomen maar daar was vrij weinig belangstelling voor.

Voor het Riichi-mahjong des te meer en we speelden met een aantal personen geruime tijd een aantal hanchan. Uitleggen, toelichten en verklaren waren de hoofdingrediënten van die dag.

Echter, voordat de echte belangstelling op gang kwam

 **COR HOOGLAND**

 **ANS HOOGLAND**

hadden we de gelegenheid om met ons vieren een volledige hanchan te spelen. Omdat we alle vier lid zijn van Furiten telt het mee voor het algemeen klassement. Eerst even aanmelden op de Furiten kalender en toen kon het spel beginnen.

In de loop van de middag was er geen tijd meer om zelf te spelen, veel jonge mensen die aanschoven om uitleg te krijgen. Een paar van hen kennen wel de regels maar alleen door het spelen op internet en zij vonden het toch wel erg leuk om ook eens met echte mensen te spelen. Het was een leuke dag in een toepasselijke ambiance.



De top 3 van de tweede dag



Volop concentratie

Mai Hatsune en Takunori Kajimoto schreven een boekje over de Mahjong Competition Rules (MCR). Dimphy van Grinsven vertaalde de tekst in het Nederlands, exclusief voor de leden van de Nederlandse Mahjong Bond. Het boekje (Engelse versie) <http://museum.takeshobo.co.jp/kokusai/> is voor de recreantenspeler zeker een aanrader.



Van het MCR strategieboekje van Mai Hatsune hebben wij (Mahjongclub Het Groene Hart) een versie gemaakt die ook op een e-reader gelezen kan worden (een epub formaat). Deze versie is te downloaden via onze website, zie <http://www.groenehartmahjong.com/node/82>

Deze aflevering van Mai Hatsune behandelt de spelcombinaties: Hoek- en Troefstenen, Stenenbijter (Tile Hog), Laatste steen (Last Tile) en Open spel (Melded Hand)

DEEL 7

7.1 Hoek- en Troefstenen.

Krijg je drie paar Hoek- of Troefstenen in je hand?
Overweeg dan alleen Hoek- en Troefstenen (All Terminals and Honors 32)

Wat zou jouw strategie zijn als je de stenen kreeg zoals in Figuur 1?

Figuur 1



Het advies is om een Pung b.v. met Kringen 9 onmiddellijk te melden!
Gooi daarna meteen Bamboe 8 weg. (Figuur 2).

Figuur 2



De reden om Bamboe 8 weg te gooien is dat je meer mogelijkheden dan alleen hoek- en troefstenen open wilt houden. Afhankelijk van welke stenen je pakt, kun je overschakelen op Handje Buitenkantje (Outside Hand 4) of een 123 Gemengde gelijke chows (Mixed Triple Chow 8).

Als je geluk hebt pak je Bamboe 1, Kringen 1 of Bamboe 9, dan kun je meteen gaan voor de hoek- en troefstenen. Normaal gesproken moet je proberen zo snel mogelijk uit te gaan. Maar Handje Buitenkantje is geen snelle manier om uit te gaan. Daarom is het advies om de mogelijkheid open te houden voor de hoger scorende hoek- en troefstenen.

Laten we er van uit gaan dat je een paar beurten later de situatie van Figuur 3 hebt bereikt.

Figuur 3



Als je nu Bamboe 9 weggooit ben je wachtend op een Handje Buitenkantje.

Maar voordat je dat doet, kijk even goed welke stenen nog in het spel zijn. Als Bamboe 9 en Bamboe 1 nog niet allemaal weg zijn, kun je Bamboe 3 weggooien en voor de hoek en troefstenen gaan. ▶

- ▶ Als andere spelers bijna uitgaan, kun je beter voor Handje Buitenkantje gaan. Dat levert ook voldoende punten op, stel dat je uitgaat met Bamboe 2 dan heb je: Handje Buitenkantje (Outside Hand 4) Pung enen (1) Pung negens (1) Pung draken (2) en wachtend op middelste steen (1) 9 dus en als je hem zelf pakt zelfs 10 punten.

Alleen Hoek- en Troefstenen kun je ook combineren met zeven paar (Seven pairs 24) (zie Figuur 4).

Figuur 4



Dit is een combinatie die praktisch alle tegenstanders in één klap wegvaagt: Alleen Hoek- en Troefstenen (All terminals and Honors 32) + Zeven paren (Seven Pairs 24) dus 56 punten totaal.

7.2 Onderschat nooit een Stenenbijter (Tile Hog 2) en meer over de Kong.

Een gesloten Kong scoort 2 punten en een open Kong 1 punt.

Vergeet nooit een extra steen te pakken, anders heb je een dode hand!

Als je 2 open Kongen hebt is dat 4 punten, één open en één gesloten Kong geeft 6 punten. Twee gesloten Kongen 8 punten.

Er is sprake van een stenenbijter (Tile Hog) als je gebruik maakt van alle 4 van één steen in twee of meer elementen in de mahjong.

De stenenbijter scoort hetzelfde aantal punten als de Gesloten Kong, dus 2 punten. De stenenbijter gaat bijna nooit samen met alleen chows, De meeste spelers beschouwen het als een extra bonus die je af en toe tegenkomt. Vaak komt hij voor bij een combinatie als hoogste vier, zoals in Figuur 5.

Figuur 5



Maar hoe zit het met het voorbeeld in Figuur 6?

Figuur 6



Op het eerste gezicht, lijkt het dat je niet aan 8 punten komt. Maar als je nog eens goed kijkt: als je je laatste steen zelf pakt, zul je uiteindelijk voldoende scoren: Alleen eenvoudige stenen (Alle Simples 2) + Stenenbijter (Tile Hog 2) + Gemengde Dubbele Chow 1 + Eén ontbrekende kleur (One Voided Suit 1) + Wachtend op een sluitpaar (Single Wait 1) + Zelf gepakt (Self-drawn 1).

Figuur 7



En bekijk Figuur 7, waarbij je ook met een weggegooide steen uit kunt gaan!

Met alleen eenvoudige stenen (Alle Simples 2) + Stenenbijter (Tile Hog 2) + Dubbele Pung 2 + Eén ontbrekende kleur (One Voided Suit 1) + Wachtend op een sluitpaar (Single Wait 1) ▶

► *Figuur 8*



Bovendien kun je een Stenenbijter vaak combineren met de laatste steen. In Figuur 8 heb je met Teken 5 alleen eenvoudige stenen (All Simple 2) en Gemengde Oplopende chows (Mixed Shifted Chows 6), maar met Teken 8 heb je alleen eenvoudige stenen - niet genoeg dus om uit te gaan. Als een speler Teken 8 weggegooid is het heel verstandig om een Pung te melden. Je krijgt de situatie zoals in Figuur 9.

Figuur 9



Nu geeft de laatste Teken 8 een mahjong met voldoende punten nl. Alleen Eenvoudige Stenen (2) + Stenenbijter (2) + Laatste Steen (4).

Een Stenenbijter kan ook gecombineerd worden met zeven paren (Seven Pairs 24). Twee voorbeelden daarvan zie je in Figuur 10. (Wachtende handen)

Figuur 10



In het tweede voorbeeld in Figuur 10, wacht je nog op de laatste Witte draak .Krijg je die dan score je: zeven paren (24) + 2x Stenenbijter (4) In totaal dus 28.

Maar de mogelijkheden eindigen daar mee niet. Wat als je Teken 2, Kringen 1 of Bamboe 3 pakt?

In dat geval, meld je je Kong van Kringen 6 en ga je voor 3 of 4 gesloten Pungs. Drie gesloten Pungs (Three concealed Pungs 16) of Vier gesloten Pungs (Four concealed Pungs 64) en daarmee heb je één van de hoogst scorende combinaties!

7.3 Laatste Steen (Last Tile 4)

Bij het vormen van Gemengde Oplopende Chows of Gemengde gelijke Chows, kom je vaak in de situatie waarbij je twee kansen hebt om mahjong te maken, maar slechts één daarvan geeft je voldoende punten.

Figuur 11



In Figuur 11 zal Bamboe 4 je Gemengde Oplopende Chows (6) + Alleen Chows (2) + Alleen Eenvoudige Stenen (2). Maar Bamboe 7 geeft je niet genoeg punten.

Maar let op het aantal stenen (Bamboe 7) die al op tafel liggen (incl. de stenen die door spelers op tafel zijn gelegd in een chow of pung). Ligt Bamboe 7 al 3 keer op tafel, dan krijg je voor het uitgaan met de laatste Bamboe 7, 4 punten extra.

- In Figuur 11, betekent uitgaan met Bamboe 7 Alleen Chows (2) + Alleen Eenvoudige Stenen (2) + Gemengde Dubbele Chow (1) + Laatste steen (4) dus in totaal 9.

De Laatste Steen komt niet vaak voor, maar over het algemeen toch twee of drie keer in een 4-ronden spel.

Figuur 12



In Figuur 12 kun je uitgaan met Teken 4, dan heb je Gesloten Hand (Concealed Hand 2) + Alleen Chows (2) + Alleen Eenvoudige Stenen (2) + Dubbele Chow (Double Mixed Chow 1) + Korte straat (Short Straight 1).

Maar met Teken 1 heb je te weinig punten, zelfs als je die zelf pakt.

Maar als er al drie Teken 1 op tafel liggen? In dat geval heb je wel genoeg punten, ook al wordt die steen weggegooid door een speler.

Figuur 13



Hoe zit dat in Figuur 13? Herken je deze situatie? Het is een soortgelijke zaak als die in de vorige aflevering van Mai Hatsune werd besproken. Je bent in deze situatie één steen af van een Kippenhandje maar om daarvoor in aanmerking te komen moet je wel iets open hebben liggen. Als je dat doet, zoals weergegeven in Figuur 14 dan kun je uitgaan met een weggegooide steen.

Figuur 14



Maar als er al drie Kringen 5 of Kringen 8 op tafel liggen of drie van beide stenen? Wanneer dat gebeurt, kun je geen Kippenhandje maken.

In een dergelijk geval is het verstandiger om je hand gesloten te houden, zoals in Figuur 13. Op deze manier heb je, in het geval dat je het geluk hebt om die laatste steen zelf te pakken, de score Geheel Gesloten Hand (Fully Concealed Hand 4) + Laatste Steen (4). Dus in totaal 8 punten.

"Wanneer je hand bijna dood is, heb je een nieuwe kans op leven." Dat is de les van de laatste steen.

7.4 Een laatste redmiddel: Open Hand (Melded Hand 6)

In de vorige edities hebben we regelmatig besproken wanneer je een Chow of Pung wel of niet moet melden. Maar wat doe je als alle stenen die je nodig hebt al weg zijn? Neem Figuur 15.

Figuur 15



Je bent eindelijk wachtend op Kringen 8 voor een Gemengde Straat, maar het is al te laat: alle Kringen 8 zijn al weg. Misschien kun je een 123 Gemengde Chows maken? Of misschien niet: als alle vier de Teken 1 ook weg zijn. Het lijkt erop dat je opties zijn uitgeput. ►

- ▶ Maar er blijft een laatste redmiddel over! Als Teken 2 wordt weggegooid meld je een Pung, Dan ben je weer in de race. Je wacht nu op je sluitpaar en een Open Hand (Melded Hand 6). De Open Hand, waarbij je alle sets moet maken met weggegooide stenen, is de tegenhanger van de geheel gesloten hand (Fully Concealed Hand 4). Daarvoor moet je alle stenen zelf pakken, dus ook de laatste. Bij de Open Hand moet juist ook die laatste steen door een ander worden weggegooid. Maar onthoudt goed, het is slechts een 6-punten combinatie. Dit betekent dat je nog 2 punten moet hebben. In de situatie van Figuur 15 heb je Geen Troefstenen (1) + Dubbele Chow (1), daardoor heb je 8 punten.

Figuur 16 geeft 2 voorbeelden van een Open Hand met te weinig punten.

Figuur 16



In het 1e voorbeeld Open Hand (6) en Geen troefstenen (1). Wees voorzichtig: wachten op een sluitpaar (Single Wait 1) scoort niet, want dat zit al in de Open Hand. In het 2e voorbeeld een vergelijkbare situatie met alleen een Pung Noord (1). (In dit geval niet je eigen of rondevind)

Het gebeurt ook regelmatig dat je een Schoon Spel (Half Flush 6) of alle soorten (All Types 6) hebt, waarbij je uiteindelijk 4 sets open hebt liggen (Figuur 17 is daar een voorbeeld van).

Figuur 17



Als je tegenstander de stenen heeft liggen zoals in Figuur 17, gooi je dan nog troefstenen of Bamboes weg? Niet verstandig, maar het kan een Open Hand zijn, wachtend op een Teken of Kringen. Zoals je ziet, kan een Open Hand je tegenstanders veel hoofdbrekers geven. Het is daarom verstandig om deze situatie te onthouden in je strategische repertoire.



Door het vele aanbod van copy is de andere kant van Mahjongen in Amerika komen te vervallen.

De redactie betreurt dit ten zeerste en zal deze in het komende nummer (maart 2013) zeker plaatsen. Blijf vooral uw bijdrage insturen.

Tevens wenst de redactie u fijne feestdagen en een gezond 2013 met veel mahjongplezier toe.

VOOR DE 2DE KEER in haar vierjarig bestaan heeft Mahjongvereniging De Oostpoort uit Delft een officieel NTS-tournooi gehouden. Zaterdag 29 september was de grote dag. En net als een jaar geleden was het een heel gezellig en ontspannen toernooi dat voor zowel deelnemers als organisatie vlekkeloos verliep. Er werd niet met het mes op tafel gespeeld en over het helpen herinneren aan het pakken van een vervangende steen voor een kong of waarschuwen voor een vergeten verdubbeling werd niet moeilijk gedaan. Weer konden we spelen in het moderne YES!Delft gebouw in Delft, dankzij de medewerking van huismeester Remko.

Mahjong volgens de NTS-2002-regels wordt helaas nog maar door weinig clubs gespeeld, maar toch streeden er 24 deelnemers om de eer en de punten. De Groene Draken overtroefden de Oostpoorters en het Groene Hart in ieder geval met hun aantal.

Er werden vier rondes van elk 5 kwartier gespeeld. Het lot was Piet Scholte al vanaf de eerste ronde goed gezind: een spel met 5 verdubbelingen leverde hem gelijk al zo'n 1700 punten op en uiteindelijk werd hij de toernooiwinnaar met 10.188 punten! En dat had nog meer kunnen zijn als hij niet bij een spel vanaf het begin op de Dertien Wezen had gegokt, wat uiteindelijk, helaas voor hém, niet lukte.

Na het toernooi ben ik op zoek gegaan naar wat spelers die het gelukt was een speciaal spel te halen. Joost van Doorn meldde een Schone Tweelingen spel en Gineke de Bruijn een Drakenslang in de 4de ronde. Dat was niet zo leuk voor een van haar medespelers die op dat moment Oost was en in een ronde daarvoor ook al een Drakenslang van mij, Joyce, te verwerken had kregen.

 **JOYCE GODDIJN**

 **REMKO KUIPERS**

Ik had in die 3de ronde een Drakenslang staan, was wachtend en had de hoop al opgegeven toen de laatste weggegooide steen, kringen 6, mij Mahjong maakte. Wie was de veroorzaker daarvan ook alweer?

Voor andere mensen was het geluk op een bijzondere hand soms niet weggelegd. Erik Wessel had een mooie Windenslang verzameld, maar de Oostenwind kong van een medespeler doorkruiste zijn spel. Jean-Paul Demmenie speelde kleine drie draken en was wachtend op 1 witte draak. Wel gooide hij tot 3 x toe een rode draak weg!

Er werd me ook nog een valse Mahjong in het oor gefluisterd. In de allerlaatste ronde, vlak voor het tijdsignaal, claimde een speler Mahjong. Door de spanning van de tijdsdruk had ze waarschijnlijk niet helemaal goed gekeken en bleek het een valse Mahjong te zijn. Behalve de bijzondere Mahjongs en andere spelen met wat meer verdubbelingen werden er natuurlijk ook Hermannetjes, .. hier Antonnetjes genoemd!..., gespeeld. Jelte Rep merkte heel passend op dat het voelde alsof we één grote familie waren en dat men echt voor de gezelligheid speelde. Opmerkingen die ik tijdens mijn rondgang herhaaldelijk hoorde waren: geweldig leuk gespeeld!; volgend jaar weer!; ik kom terug!; super locatie en super organisatie!

De winnaars van het toernooi zijn: 1ste Piet Scholte van de Kongrovers met 10.188 punten, 2de Jacqueline Honing van de Groene draken met 8.356 punten en op de 3de plaats Anja Buurman van de Oostpoort met 7.246 punten. Jullie nogmaals gefeliciteerd en iedereen bedankt voor de gezellige dag! ■



V.l.n.r.: Anja Buurman (3), Piet Scholte (1) en Jacqueline Honing (2)



Leuk spelen in het YES!Delft-gebouw

MIJN KENNISMAKING met het "Mahjong spel" Op Koninginnedag liep ik door het gezellige stadscentrum van Oss toen mijn oog viel op een viertal mensen aan een tafeltje die met een voor mij vreemd spel bezig waren. Aha, dit is dus de Mahjongvereniging "Schoon Spel" uit Berghem waar ik wel eens wat van in de krant gelezen had. Nieuwsgierig begon ik naar de uitleg te luisteren en maakte van de uitnodiging gebruik om mee te doen. Heel erg leuk vond ik het en ik heb me direct opgegeven voor proefflessen. Na vier proefflessen, op een gemoedelijke en duidelijke manier gegeven door Dimphy en Agnes vond ik het nog erg moeilijk, maar wel zo leuk dat ik besloot om lid te worden. Iedere veertien dagen probeer ik om te komen oefenen.

Toen ik hoorde van het landelijke recreantentoernooi op 27 oktober, georganiseerd door onze vereniging, dacht ik, dat moet ik ook een keer meemaken en beleven; een hele dag mahjongen als een grote oefening. Om ook te kunnen kijken liet ik me op de reservelijst zetten, dan kon ik altijd nog zien.

Het bleef niet bij kijken, er was een uitvaller en ik werd gelijk in het diepe gegooid om mee te doen. Direct al bij binnenkomst

viel me de gemoedelijke sfeer op, het was net als bij de oefenavonden erg gezellig. Ook viel me op hoe goed alles voorbereid was. Voor de tafelindeling gebruikte men leuke "schoon spel" kaartjes met een gelukspopetje eraan (heeft helaas niet geholpen) met op de achterkant het tafelnummer. Er waren 11 speeltafels en daarnaast tafeltjes voor de lunch.

De scorelijsten werden ter plekke samengesteld door Olav achter de computer en konden direct worden geprint. Deelnemers kwamen uit het hele land, maar ook uit België .

Na de lekkere lunch was het nog een hele zit voor het zes uur werd, dus het viel me niet mee om de hele dag geconcentreerd te blijven en slordige foutjes volgden.

Al met al vond ik het een fijne, leerzame, en vooral gezellige dag, voor herhaling vatbaar.

“
Nieuwsgierig begon ik naar de uitleg te luisteren en maakte van de uitnodiging gebruik ...
”



Sonja Meulendijk (2), Anja van Oorsouw (1) en Nanny Verheijen (3)



De auteur (ro) volop in actie

MET MAHJONGTOERNOOI STOND dit jaar geheel in het teken van de Draak. Omdat nieuwgierig draakje Cees, bleef smeken om een verslag konden we het niet laten hier een beetje de draak mee te steken.

96 Fanatieke mahjongspelers waren er als de draken bij om zich in te schrijven voor dit altijd drukbezochte toernooi. Buiten vielen de draken niet bepaald van het dak, maar binnen was het één en al warmte en gezelligheid. Ondanks de aanwezigheid van de buitenlandse gasten waren het zes Nederlanders die zich als een draak in het water voelden en er als een draak met de prijzen vandoor gingen.

Van de zestig competitiepelers was Janco Onnink draakje-devoorst, maar ook Hanneke Morel was niet voor de draak want zij eindigde als tweede en Anton Kösters, de sluwe draak, volgde als derde.

Bij de recreanten werd Dennis Boekstaaf, zo glad als een draak, winnaar met aan weerszijden Elly Klaassen, tweede in het drakennest en Floor Perquin, als derde de draak in de zeilen hebben.

Het draakje van de zalm van die dag werd gemaakt door Jeroen, die er met de 'All Green' hand vandoor ging. De 'Dertien Wezen' hand werd helaas niet gemaakt, waardoor de betreffende prijzen naar de nummers 13 op de lijsten gingen.

 **ELS KUIJPERS**

 **JAAP GROEZE**

Alle winnaars kregen uiterst toepasselijke prijzen uitgereikt: uit hout vervaardigde en handgemaakte draken afkomstig uit Bali, welke enorm in de smaak vielen. Alle prijzen waren afkomstig van Reinie Vinke-van Boven

(www.droomdecor.nl) en omdat zij het zo leuk vond, van dit toernooi te horen, besloot ze spontaan de rondeprijzen, kleine draken voor elke hoogste rondescore, te sponsoren. Waarvoor natuurlijk onze dank!

Na al die mentale inspanningen hadden de spelers uiteraard honger als een draak, maar ze hoefden niet thuis de draak in de pot te vinden, want een heerlijk Italiaans buffet stond voor ze klaar. Na afloop kon de organisatie tevreden vaststellen dat alles prima was verlopen en gingen de gedachten alvast eventjes naar hoe er in 2013, het Jaar van de Slang, de draak gestoken zou kunnen worden met het volgende toernooiverslag...

Als laatste komt hier de draak uit de mouw: wie het leuk vindt mag

namelijk deelnemen aan de prijsvraag welke we hebben verbonden aan dit de-draak-ermee-gestoken-verslag: tel het aantal malen dat we 'draak' hebben verbasterd uit een spreekwoord en stuur dit, per e-mail, naar ons toe, dan maak je kans op één van de resterende kleine draakjes van Reinie. ■

“ Letterlijk en figuurlijk ergens de draak mee steken... ”



V.l.n.r.: Elly Klaassen (2), Dennis Boekstaaf (1) en Floor Perquin (3)



V.l.n.r.: Hanneke Morel (2), Janco Onnink (1) en Anton Kösters (3)



VIJFDE
VALENTIJNSTOERN♥♥I

Heemstede, 16 februari 2013

Inschrijven: www.bamboeacht.nl

JUBILEUMEDITIE !!!

Voor de recreanten is het toernooi het
Nederlands Kampioenschap 2013



LOCATIE:

College Hageveld, Hageveld 15

2102 LM Heemstede

Parkeren: gratis

Voor alle informatie zie www.bamboeacht.nl

PRIJS

€ 21,00

incl. 2 consumpties

en lunch



Het Kongrovers toernooi wordt gehouden op **zaterdag 12 januari 2013**.

Rick van der Linden komt
De KONGROVERS Wisseltrofee verdedigen.
Hij gaat er alles aan doen om deze te behouden!
De uitdaging is er om deze van hem over te nemen.
Je kunt je inschrijven door een mail te sturen naar gert@kongrovers.nl
Vermeld je naam en adres!!

Het toernooi staat open voor zowel recreatie- als competitie spelers
Het toernooi wordt in Zaandam gehouden, in denksportcentrum Boko
Adres: Kraakstraat 42, 1503 BW Zaandam

Inschrijfgeld € 16,00
Kijk op <http://www.kongrovers.nl/>



REUS van Rotterdam!

Op **23 maart 2013** organiseert de ENMV
voor de 20e keer het typisch Rotterdamse toernooi de REUS van Rotterdam MERS 1.

Het LCC Zevenkamp is vorig jaar prima bevallen als locatie, dus daar zal het nu weer gehouden worden. Goede aansluiting met trein en metro en voldoende gratis parkeergelegenheid in de buurt.

Als je dit feestje mee wilt vieren kun je je tussen 1 januari en 9 maart inschrijven door € 17,50 over te maken op ING rekening 2659789 t.n.v. de ENMV te Delft.
Inbegrepen zijn een lunch en twee consumpties.

Na 9 maart houden we een reservelijst bij

Op **zaterdag 13 & zondag 14 april 2013**
wordt het Sakura Taikai (tevens Dutch Open) gehouden.

Het is een MERS-2 toernooi en er worden 9 Hanchan van 90 minuten gespeeld volgens de European Mahjong Association (EMA) Riichi Competition Rules (RCR).

Het inschrijfgeld bedraagt € 42,50 en is inclusief lunch en 6 consumptiebonnen (4 x koffie/thee en 2x frisdrank/bier). Overige dranken zijn voor eigen rekening.

Het inschrijfgeld en eventuele deelname buffet kunt u overmaken naar:

Rekeningnummer 1542080 ten name van J.G.M. Kuijpers

IBAN: NL78 INGB 0001542080 - BIC: INGBNL2A

Locatie: Herberg De Gouden Leeuw, Hoogstraat 64, 5258 BE Berlicum (NB)

Er is voldoende parkeergelegenheid.

WK in China

De afgelopen weken heeft heel Mahjongend Nederland de verrichtingen van hun medespelers gevolgd via MahongNews en via de media.

Ondanks de mentale druk om er een goed resultaat neer te zetten hebben diverse spelers, (exclusief voor het MM), een verslagje van hun reis gemaakt.

Geniet nog even na van hun (ontdekkings)reis in China.



Zondag 14 oktober was het dan eindelijk zover, klaar voor de reis naar China. De vlucht begon in Amsterdam en na een tussenstop in Helsinki landden we om 07:00 uur in Shanghai. Vervolgens met de taxi naar ons appartement. We zaten op de 5e verdieping in een leuke wijk van Shanghai, veel leuke straatjes en allerlei Chinese winkeltjes. Tevens konden we bij onze eerste verkenningen kennis maken met het Chinese verkeer, een hele belevenis. Oversteken bij een rood verkeerslicht is einde vakantie en oversteken bij groen is ook niet zonder risico. Alles rijdt er door elkaar, fietsers, scooters, bussen, auto's, lopende honden, maar we hebben het overleefd.



Shanghai is een stad met 19 miljoen inwoners, een internationale stad met een handelsgeschiedenis, waarvan de invloeden nog duidelijk zichtbaar zijn. We hebben de Bund bezocht, een mooie skyline en ook het uitzicht vanaf de 474 m hoge Word Financial Center was indrukwekkend.

De Eurodisney-achtige Bundtunnel was wel kitscherig maar leuk om te doen. 's Avond zijn we naar een voorstelling van Chinese acrobatiek geweest, het niveau stond gelijk aan het turnen op de Olympische spelen. We zijn 3 dagen in Shanghai gebleven en hebben nog lang niet alles gezien, dus we moeten nog een keertje terug.

Vanuit Shanghai met de flitstrein naar Hangzhou gereisd. Bij aankomst moest de hele trein met de taxi en daar hebben we de langste taxi file van China gezien! Gelukkig konden we met taxi 342 mee en die heeft ons naar ons hotel gebracht. Het hotel lag naast het West Lake omgeven door een mooi park met dans en karaoke in het park.

Mahjongtafelabriek

Donderdagavond zijn we met Frank van de Mahjongtafelabriek wezen eten. Een uitgebreide voortreffelijke Chinese maaltijd. Frank sprak in ieder geval een beetje Engels dus dat was wel erg handig. De volgende morgen hebben we de fabriek bezocht en heeft Frank uitgebreid verteld welke tafels er beschikbaar zijn en hoe zijn fabriek draait. Een nieuw type tafel met 4 poten ipv 1 poot in het midden zag er bijzonder goed en prak-



tisch uit, ook de diverse kleuren (rood, chroom en zwart) oogden goed.

Daarnaast bestaat er ook de mogelijkheid om een automatische tafel met Riichi spellen te leveren. Ik ga nog een businesscase maken om te kijken of de import naar Europa mogelijk is.

Treinreis

Na nog 2 enerverende dagen in Hangzhou zijn we met de trein (21 uur) naar Yi Chang gereisd, lekker uitgeslapen in de trein en daarna verbaasd over het andere China waarin we toen terecht kwamen. Van de stedelijke omgeving van Shanghai en Hangzhou kwamen we nu op het Chinese platteland. Helaas konden we tussentijds niet uitstappen om deze andere wereld van dichtbij te bekijken. Opvallend was het ontbreken van auto's, de gebrekkige behuizing en het vele handwerk op het platteland. Mijn indruk van de NS heb ik inmiddels weer positief bijgesteld en na 21 uur zijn we naar ons cruise schip vertrokken voor het volgende deel van onze (ontdekkings)reis.

Janco Onnink (op reis met Désirée Heemskerk, Yvonne van der Heide)



Mens als kuddedier

Nog nooit heb ik een cruise gedaan omdat ik eigenlijk een schijtluis ben op een boot. Maar goed, deze riviercruise over de Yangtze leek me zeer de moeite waard. Aan boord ont-



WK in China



moetten we Diana Westdijk, dus ons team Dutch Flowers is compleet voor het trainingskamp aan boord van de President no. 6.

Alles verloopt volgens een strak schema, dat over de radio via alle kamers aangekondigd wordt. Om 6:45 uur de eerste wekronde, kijk dat doen we op mijn werk (psychiatrie) toch op een wat schappelijker tijdstip van 8:00 uur. Een kwartier later een herhaling en verzoek om te gaan ontbijten. En zo gaat dat de hele dag door en ja hoor, we zijn kuddedieren, men staat gewoonweg trouw in de rij voor de eetzaal.

Ongelofelijk!

Maar goed we varen door een prachtig gebied, hebben een aantal leuke excursies die erg toeristisch zijn. Het meest bijzonder vond ik de 'Three Gorges Dam Project', een enorme stuwdam met enorme sluisen waar we doorheen gegaan zijn. Op de boot hebben we het gezellig met elkaar en met onze tafelgenoten uit Australië en Duitsland/China.

Op donderdag was er een mahjongdemonstratie in het programma opgenomen; daar moeten we natuurlijk bij zijn. Ondertussen weet iedereen aan boord bijna wat het doel van



onze reis naar China is en hebben daarmee al heel wat lachers op onze hand gehad. Een aantal Nederlanders en de Australiërs willen wel meer van dat spel weten. Joy, onze riverguide, geeft de demo. Nou dat is lachen, want ze lijkt er niet heel veel van te weten. Ze legt een locale variant uit, waarbij eigenlijk alles mag, alleen moet je eindigen met een sluitpaar van 2, 5 of 8. Uiteindelijk, irritant als ik ben, neem ik de demo met mijn teamgenoten over en hebben we toch een amusante middag.

Van de boot naar de luchthaven in Chongqing waar we opgehaald zouden worden door de toernooiorganisatie. Na lang wachten en toch op de verkeerde plek op de luchthaven te staan, vinden we eindelijk de bus die reeds vol zit met Chinezen, een Française en wat Russen. Niemand die Engels spreekt en we kunnen als Nederlanders niet bij elkaar zitten, dus het wordt een hele zwijgzame bijna vier uur durende rit door heel veel en lange tunnels naar een zeer klein plaatsje in het binnenland.

In het prachtige superdeluxe Roze Plaza Hotel is het fijn om allerlei bekenden te ontmoeten, zoals onze landgenoten Jeroen & Wil en Ad &

Pauline, andere Europeanen, mijn grote vriend mr. Goa en vele anderen. Iedereen is vrolijk en lijkt er zin in te hebben. Het diner is groots en feestelijk en vol met officiële momenten. Zoals Jeroen die namens de organisatie van het WK 2010 de huidige organisatie succes wenst en een niet nader te benoemen geschenk namens Nederland aanbiedt.

Désirée Heemskerk



Op zaterdag werden wij met dertien bussen met voorop een politieauto (met zwaailicht) en achteraan een ambulance naar het dorp Zhuoshui gebracht. Dit is een klein dorp in de provincie Qianjiang, waar het hele dorp was uitgelopen om de buitenlanders aan te staren. Tijdens de ceremonie werden alle deelnemende landen opgenoemd en hoorde ik duidelijk Golan (Holland), in de vertaling werd dit echter België! Inmiddels zijn er 26 landen aangesloten bij de World Mahjong Organisation.

Na de officiële opening met vuurwerk en confetti, begon een programma van muziek en dans. Meerdere Nederlanders werden



WK in China

► hierna uitgenodigd om met de meisjes in de Tujia klederdracht op het podium mee te dansen. De één stond verbaasd rond te kijken, terwijl de ander er helemaal voor ging. Meest spectaculaire onderdeel was een man die iets naars met een levende haan deed en daarna op blote voeten op zwaarden in een paal omhoog klom en daarna nog iets met een pan met vuur deed. Ander hoogtepunt was een man met allerlei blaasinstrumenten, die ook hele hoge noten uit een blaadje van een Chinese boom kreeg.

Vervolgens begonnen wij een wandeling door een deels gereconstrueerd oud dorp, met smalle straatjes en aan het eind een herberg, die End of the world Inn heette. Deze woongemeenschappen mochten wij binnen lopen en wij kregen ook demonstraties van oude ambachten. Wij werden behandeld als supersterren. Overal handtekeningen uitdelen en op de foto met de bevolking. Ik liep naast een meisje die mie uit een bakje aan het eten was. Toen zij op keek en mij, een westerling zag, schrok ze zich wezenloos. Na een lunch met onduidelijk eten, waaronder een soep met kippenvoeten en een graatje in de keel van de ondergetekende, begonnen wij met alle bussen, politie en ambulance aan een duizelingwekkende tocht van



een uur door de bergen langs allerlei ravijnen. In een dorp halverwege werden vanwege onze komst drie 1000klappers afgestoken. Bij aankomst werden wij door 12 toetersaars in lokale klederdracht verwelkomd en maakten wij in kleine bootjes een tochtje over de wonderschone Apongrivier. De Chinese gids vertelde over de prachtige natuur, een 1000 jaar oude boom (klein kaal stammetje), bijzondere tekeningen in de rotsen (veel fantasie voor nodig) en zong aan het eind prachtige Chinese liedjes voor ons (met dank aan Shi Hua Chen uit Denemarken voor de vertaling). Na anderhalf uur waren wij door de bergen weer terug in ons hotel, waar een heerlijk buffet ons wachtte.

Diana Westdijk

Terwijl alle spelers in Zhuoshui rondliepen waren een aantal Europeanen geselecteerd en in een andere bus gestapt om mee te gaan om te helpen bij het promoten van dit gebied voor toerisme. Ad & Pauline en Jeroen & Wil behoorden tot dit gezelschap. Allereerst werden ze aan het mahjongen gezet, altijd leuk natuurlijk. Daar werd druk gefilmd en ondertussen werden allerlei mensen geïnterviewd. Daarna zijn ze naar



een internationale viswedstrijd gebracht en moesten ze een heleboel speeches in het Chinees aanhoren, maar door hun aanwezigheid mocht het een internationale wedstrijd genoemd worden. Op diverse Chinese TV zenders zijn de interviews en de beelden van deze excursie getoond, ook hebben we diverse krantenartikelen later gezien.

Désirée Heemskerk



Dag 1:

De eerste dag van ons toernooi was een ervaring die we niet zo snel zullen vergeten. Het begon al met de zaal waar 46 automatische tafels stonden en 188 deelnemers waarvan het merendeel Chinezen (102), 18 Japanners en de rest van de wereld complementeerde het spelersveld. De eerste dag hebben we 4 rondes gespeeld. Het was wel even wennen als je tegen 2 of 3 Chinezen en Japanners moet spelen waarmee je niet kunt praten. Vooral het tellen was een ervaring op zich. Je voelde je verplicht om alles overnieuw te tellen want er ging "nogal eens" wat fout. De scheidsrechters hadden het





► hier aanzienlijk drukker dan in Europa. Het aantal 'Gevechten' die zij hebben moeten slechten was behoorlijk.

Het eerste Nederlandse team is goed uit de eerste dag gekomen. Janco begon als een speer en haalde de eerste 2 rondes 8 punten en stond op dat moment tiende, daarna ging het minder en na een puntloze 3e ronde en 1 punt in de 4e ronde kwam hij uiteindelijk op 9 punten. Hetzelfde aantal haalde Dees op die 13 wezen en de kleine 3 draken scoorde. Yvonne startte langzaam maar kwam op gang en eindigde de dag met 10 punten. Hetzelfde aantal haalde Diana die het ritme 1-4-1-4 haalde. Zij had wel last van lastige Chinezen die een puinhoop van de telling maakten. Minder goed deden Ad, Pauline en Wil het, zij kwamen niet verder dan 4 punten, Jeroen scoorde een prima 6 punten. Nu op naar dag 2 die echt een stuk beter moet gaan voor het 2e Nederlandse team

Dag 2

Werd een bijzonder succesvolle dag voor het Nederlandse team. Vooral Dees, Janco, Yvonne en Diana gaan als een speer. Diana staat aan het einde van dag 2 op de 5e plaats en de rest van het Dutch Flowers team staan allemaal in de top 30. Jeroen



voert de lijst aan van Double Dutch aan met 16 punten. Wil, Pauline en Ad staan in het onderste kwart. Het complete Nederlandse landenteam staat 2e. China staat volgens verwachting bovenaan. Het wordt morgen een razend spannende dag. Het zou zomaar kunnen zijn dat we er iemand op het podium hebben staan.

De teamcompetitie is na vandaag afgesloten, dit omdat morgen de laatste twee rondes worden gespeeld volgens het zogenaamde Deense systeem (oftewel bij schaken het Zwitsers systeem genoemd). Hierbij is de tafelindeling op basis van volgorde in ranking. Dit kan betekenen dat spelers van één team bij elkaar aan tafel zitten. Spannend dus voor de Dutch Flowers die het goed gedaan hebben. De uitslag.... een Chinees team is eerste en jawel de Dutch Flowers zijn tweede! Met een totaal van 81 tafelpunten, slechts 2 minder dan het Chinese team. Double Dutch eindigt op de 40e plaats. Het is een overweldigende ervaring voor ons allemaal ook al konden de scores van ons een stuk hoger zijn.

☺

Ad en Pauline van der Linden



De finalerondes

Met plezier denk ik terug aan de finaleronde in 2007, toen nog als enige blanke bij de laatste 16. Nu was dat heel anders. Gelukkig spelen vandaag alle spelers nog twee rondes, weliswaar volgens het veelbesproken Deense systeem. Nu doet Diana het super, zij zit aan tafel 2. Niet ver van haar vandaan zitten onze teamgenoten Yvonne en Janco. De teamspirit zit er bij het Nederlands landenteam goed in, iedereen wenst elkaar succes en eigenlijk zijn we allemaal wel een beetje nerveus voor Diana. De spanning in de zaal is meer dan de voorgaande dagen te snijden. Zelfs aan de lagere tafels lopen de emoties hoog op, want niemand wil natuurlijk laag eindigen.

Zelf beleef ik een zinderende eerste ronde waarin we wel wat afgeleid werden door rumoer aan de tafel van Diana. Daar moest een misverstand over punten die reeds geschreven waren beslecht worden met meerdere referees en dat ging best moeilijk door de taalbarrière.

Ondertussen zat ik met mijn hart in



mijn keel tijdens de laatste hand en ik moest me concentreren om niet te veel te trillen. Kimito trilde ook enorm. Na 15 spellen was het verschil tussen Kimito en mij 45 punten een Chinees zat daar nog tussen en Tina telde niet meer mee. Ik had berekend dat ik met een mahjong van 13 punten winnaar zou zijn, met een selfpick of weggegeven door Kimito zou het minimum aantal punten van 8 voldoende zijn. Ik kocht bloemen bij de vleet, 5 op een rij dus dat zijn al 5 extra punten. Doel was dus alleen nog een simpele mahjong. Als snel was ik wachtend met mixed triple chow 123 en twee kringen 9 en twee bamboe 9. Alleen de bamboe 9 was al eerder weggegooid, dus er zitten nog 3 stenen in waar ik mee uit kan. Toen begon het bonken van mijn hart, zeker toen ik Kimito zag zweten. Zeker acht beurten wachtend....shit.... Kimito gaat uit met een steen van mij. Ik eindig dus als derde.

Diana haalt helaas maar één punt, net als Janco. Yvonne haalt er vier. Voor het eerst haalt Double Dutch meer punten en is dus hard bezig hun eer te redden. Tweede ronde begint Diana aan tafel 3 en kan nog steeds omhoog kijken, Yvonne zit aan tafel 5 en Janco en ik aan tafel

9. Ik behaal hier in de laatste hand mijn eerste nul van het toernooi. Zowel Diana als Yvonne halen er nog twee en Janco vier. Diana eindigt daarmee op een eervolle 12e plaats, helaas net niet de beste Europese speler, want dat is een Fransman op plaats 9. Yvonne en Janco eindigen net buiten de prijzen op een respectievelijk 17e en 18e plaats. Ook dat zijn hele mooie plaatsen hoor. De rest van de Nederlanders inclusief mijzelf staan een stuk lager. Ik kijk terug op wederom een heel bijzonder toernooi. Het spelen tegen Chinezen blijft me enorm amuseren, het meest geniet ik ervan als ze doorhebben dat je het spelletje behoorlijk mee kunt spelen, je niet laat intimideren en dat ze niet met je kunnen sollen. Of, zoals ik meemaakte, dat ik een Chinees betrapte op vals schrijven, waardoor hij de rest van het spel uit zijn doen was en uiteindelijk aan het einde zeer geïrriteerd de tafel verliet zonder te groeten. Een enkele Chinees speelt snel, maar eigenlijk vond ik de meeste juist langzaam spelen. Ook al spreek je elkaars taal niet, toch begrijp je elkaar in het mahjong en dat vind ik prachtig.

Désirée Heemskerck

De laatste momenten van het toernooi

Na een relaxte middag die we met de Nederlanders gevuld hebben met een wandelingetje door de buurt, over de markt en langs winkeltjes, is het alweer tijd voor de sluitingsceremonie. Zelf heb ik er dubbele gevoelens bij, eigenlijk wil ik dit niet afsluiten, want dan is het toernooi echt voorbij en dan zit de prachtige reis er echt bijna op en dan moeten we weer afscheid nemen van zoveel prachtige mensen die je weer lang niet zult zien. Maar het is natuurlijk ook een feest, de prachtige prestatie van Diana, van mijn team en van ons land.

Voor de ceremonie hingen de diverse rankings er al. In de zaal waren de tafels gedekt en werden deze langzaam gevuld met allerlei typisch Chinese gerechtjes. Eerst werden de mensen die het scheidsrechtersexamen hadden behaald voor het toernooi naar voren gehaald en kregen hun certificaat uitgereikt, Wil Meijer was één van de gelukkigen! De hoofdscheidsrechter betrad vervolgens het podium en begon alle prijswinnaars op te noemen, zonder





ze naar voren te roepen. De winnende eerste zestien spelers, de eerste acht teams, de eerst zes landen, de hoogste rondescore en het meest sportieve landenteam. Dit was een saaie opeenvolging van namen en kwam wat triest over, zouden ze echt niet mooi gehuldigd worden dan? Gelukkig wel, maar dat was pas daarna. Diana werd drie keer naar voren geroepen, voor haar eigen prestatie, voor haar team en voor het landenteam. Het kwam allemaal wat rommelig over, mensen die ondertussen zitten te eten, iedereen die door elkaar loopt voor een mooi fotootje en mensen die al afscheid aan het nemen zijn of hun persoonlijke medaille bij de balie op

gingen halen. Dit paste niet bij de geweldige ambiance waarin de rest van het toernooi plaatsvond. Uiteindelijk hebben we er een gezellige avond van gemaakt en geproost op van alles en nog wat en afscheid genomen van buitenlandse vrienden en kennissen. De volgende dag hebben we in Chongqing met de Nederlanders nog een laatste etentje gedaan. Double Dutch bleef nog een paar dagen en de Dutch Flowers vertrokken naar Nederland. Zaterdag 24 november gaan we nog eens met elkaar napraten, foto's en verhalen uitwisselen en waarschijnlijk wel een potje spelen!

Désirée Heemskerk

Mahjongvereniging
De Oostpoort in Delft
verhuist op 1 januari 2013

WE ZIJN VERHUISD!

Ons nieuwe adres is
Bieslandsekade 68

De speelavonden zijn op de eerste en derde maandag van de maand van 19.30 uur tot 22.00 uur.
De eerste speelavonden in het nieuwe jaar zijn:
maandag 7 en 21 januari,
maandag 4 en 18 februari en
maandag 4 en 18 maart.



Mahjong Magazine
Jaargang 9 nummer 4
December 2012

Mahjong Magazine is een uitgave van de Nederlandse Mahjong Bond en verschijnt vier keer per jaar.

Het overnemen van artikelen en/of delen van artikelen is toegestaan, mits toestemming is verkregen van de redactie.

Bestuur

Anton Kösters, *voorzitter*
Janco Onnink, *penningmeester*
Janine Scholtemeijer, *secretaris*
Dimphy van Grinsven, *promotie*
Vacant, *algemeen*

<http://www.mahjongbond.org>
email: info@mahjongbond.org

Reacties en/of bijdragen

Reacties en/of bijdragen in de vorm van artikelen of anderszins worden *bijzonder* op prijs gesteld. U kunt uw bijdragen sturen naar het redactieadres van Mahjong Magazine of via de email.

Redactieadres

Praagsingel 21
3404 CW IJsselstein

redactie@mahjongbond.org

Sluitingsdatum kopij volgend nummer: **22 februari 2013**

Redactie

©ees van den Brink
Ans Hoogland

Met vaste bijdrage van:
Dimphy van Grinsven

Foto's o.a. van: Bert Claessen,
Michel Lamers, Michael Zahradnik,
Jaap Croeze (4x), Remko Kuipers
en Cor Hoogland

